

Goede Herderklank

Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk

26^e jaargang nr. 6 – 2 mei 2019



Meditatie

'Gods weg is volmaakt' (Psalm 18: 31a)

'De Here leeft' (Psalm 18: 47a)

Hoe is het mogelijk dat David kan zeggen dat de weg die God met hem gaat volmaakt is? Hij heeft immers momenten in zijn leven gekend dat hij het met de weg van de Here lang niet eens was. Neem nu bijvoorbeeld de weg van God die hem op de troon bracht. Toen hij zich op die weg bevond heeft hij ook wel eens moeten zeggen: ik zal één van deze dagen nog door de hand van de vijand omkomen. Gods weg volmaakt?

Net als David gaat ieder mens een weg door het leven. U en ik weten dat alles heel anders kan lopen dan wij het ons hadden voorgesteld. Maar je bent gelukkig als je er oog voor hebt gekregen dat je weg Gods weg is. Dat je ziet dat dwars door onze menselijke beslissingen en besluiten, tegenslagen en beproevingen, vreugde en verdriet ... Gods weg loopt! Dat er niets toevallig gebeurt, zó maar! Soms lijkt het wel zo. Dan spreekt de één van gelukkig toeval en de ander van pech. Maar het is niet waar! Gods weg ... is uw levensweg.

Dat betuigt David ons in Psalm 18. David durft te belijden dat Gods weg onze weg is, omdat hij een levende God heeft. David kent de Here omdat Hij leeft, werkt, spreekt en instaat voor Zijn kind.

'De Here leeft'. Daarom kan David zelfs zeggen: Gods weg is volmaakt.

Koning David, die hier aan het woord is, is niet alleen voorvader (naar het vlees) van de grote komende Koning Jezus Christus, maar ook een type van Hem. Zoals Davids weg ging vanuit de diepte naar de hoogte, zoals hij bezingt in Psalm 18, zo ging de Here Jezus uit onpeilbare diepte naar duizelingwekkende hoogte, door het duister naar het licht! Om Zijnentwil is Gods weg ook voor ons volmaakt, want de Here leeft! Het is Pasen geweest! Buiten onze Here Jezus Christus om zullen we het David nooit nazeggen.

Wat is trouwens ons leven zonder deze Christus? Hoe kun je als mens een kruis dragen en de beproevingen ondergaan en tegenslagen incasseren zonder dat je Christus kent? Alleen van Hem uit krijgen we zicht op onze weg; op die voor ons besef zo vaak kromme, bochtige weg, die wij heel anders zouden hebben bepaald als wij het voor het zeggen hadden. Het is duidelijk: David begint niet met te zeggen dat Gods weg volmaakt is. Hij doet dat in het 31^e vers. Hij doet het dus na een hele tijd op Gods leerschool te zijn geweest, pas nadat hij Gods weg in zijn leven heeft leren zien. Want als je leert wie de Here is en wie je zelf bent dan kom je tot de erkenning: Gods weg is volmaakt. Niet omdat ik zie dat die weg volmaakt is. Integendeel! U en ik geven die weg vanuit onszelf nog vaak een onvoldoende. Maar die weg is volmaakt omdat het Góds weg is, omdat het de weg is van de levende Here; de weg waarop we leren wie de Here is, juist in de beproevingen van ons leven. Dan wordt het duidelijk: God bracht ons op die weg opdat onze ogen voor Hem open zouden gaan en wij zicht krijgen op Zijn genade en Zijn verlossing. Zo komt er plaats voor Hem in ons leven en zo worden wij gevormd tot de belijdenis: Gods weg is volmaakt.

Het zal misschien met veel moeite zijn om het David na te zeggen of misschien lijkt het zelfs onmogelijk om zover te komen. Maar naarmate je minder met jezelf en meer met de Here bezig bent leer je het.

De weg waarop je leert wie de levende Here is, ook al is het een weg tegen vlees en bloed in, is een volmaakte weg. En je gaat het verstaan: een moeilijke weg mét de Here is beter dan een gemakkelijke weg zónder de Here. Een weg waarop je veel ontnomen of onthouden wordt maar waarop je de Here vindt, is beter dan een weg waarop je alles hebt wat je hartje begeert maar de Here mist. Zo leer je zeggen: Gods weg is volmaakt; nú weet ik dat de Here leeft, Lééft (!), ook voor mij!

Ds. Kolkert

COLOFON

Goede Herderkerk

Enkweg 2, 8162 VW Epe,
tel. 0578-616729
www.goedeherderkerkepe.nl

Predikanten:

Ds. G.C. Buijs,

Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe
tel. 0578-849987
e-mail: predikant-gcbuijs@
goedeherderkerkepe.nl

Ds. B. Lampen,

Allendelaan 4,
8161 DA Epe, tel. 0578-618416
e-mail: dslampen@gmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert, Afslag 57, 3331 RH
Zwijndrecht, tel. 06-51646882

Scriba

A. van de Burgt, Gildeland 7,
8162 XL Epe, tel. 0578-611682
scriba@goedeherderkerkepe.nl

Kerkelijk bureau

G. Lokhorst tel. 620244
gert.lokhorst@concepts.nl

Administratie/penningmeester

Functie Penningmeester
is vacant.

Kerkelijke Bijdragen:

NL18 RABO 0317 5720 08

Collectebonnen:

NL84 RABO 0317 5359 00 onder
vermelding van het bezorgadres.
Giften/Verjaardagsfonds e.d.:
NL84 RABO 0317 5034 05

Kerkradio

Contactpersoon: H.E. Pleiter,
Gelriaweg 17, 8161 RK Epe
tel. 0578-679391. Bijdragen naar:
NL06 RABO 0317 5728 06

Alle bovenstaande betalingen

t.n.v. 'Goede Herderkerk te Epe'

Penningmeester wijkdiaconie

G. J. Willems, Horthoekerweg 14,
8167 LW Oene, tel. 06-53758318
NL89 RABO 0317 5272 74
t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe

ZWO Goede Herderkerk Epe

NL42 INGB 0003 6389 95

Kosteres

W. Schreurs-Kluin,
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe
tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen)

Organisten

Johan Smit, 06-25096757
coördinator/contactpersoon organisten
johansmit_92@hotmail.com
Marijn de Jong, 038-4602071 of
06-23363424 technisch beheer
mdejong@gebruiktebladmuziek.nl

Redactie Goede Herderklank

Piet Pronk en Adrie Koedoot

Inleveradres kopij

P.J. Pronk, Wildkansel 17,
8162 KC Epe, tel. 0578-615254
e-mail: redactiegkh@gmail.com

Bezorging kerkblad

A. Wittingen, tel. 0578-616527
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl

Kapel Zuuk

Contactpersoon: Annie Berends,
Koepad 27, tel. 0578-641383

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91

Erediensten

(b) = beamerpresentatie

Zaterdag 4 mei – Dodenherdenking

Grote Kerk: 18.00 uur Herdenkingsdienst. Aansluiting bij
Stille Tocht mogelijk! (zie pag. 3)

Zondag 5 mei - Bevrijdingsdag

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. J.H. van Osch, Vaassen
10.00 uur Tienerdienst in Upstairs
Regenboogkerk: 09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk: 10.00 uur Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk: 09.30 uur Ds. A. van Herk, Hasselt
18.30 uur Prop. F. Pierik, 't Harde

Zondag 12 mei

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs
19.00 uur Gez. dienst in de Regenboogkerk
Regenboogkerk: 09.30 uur Ds. S.H. Muller
19.00 uur Ds. G.C. Buijs, praisedienst m.m.v.
'Grace and Glory' uit Zwolle
Grote Kerk: 10.00 uur Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk: 09.30 uur Ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
18.30 uur Ds. J. Mulderij, Wezep

Zondag 19 mei

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs. Bevest.amtsdragers (b)
19.00 uur Epe zingt op zondag
Regenboogkerk: 09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk: 10.00 uur Ds. S. Zitman, Zwolle
Sionskerk: 09.30 uur Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
18.30 uur Prop. A.P. Pors, Wekerom

Zondag 26 mei - Bloemenzondag

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. B. Lampen
Regenboogkerk: 09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk: 10.00 uur Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk: 09.30 uur Ds. C. van der Worp, Wezep
18.30 uur Prop. A.M.K. Peters, Ederveen

Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag

Regenboogkerk: 09.30 uur Ds. G.C. Buijs
Grote Kerk: 10.00 uur Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk: 09.30 uur Ds. A. van Herk, Hasselt

Zondag 2 juni

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. T.J.S. van Staalduine, Nijbroek
19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
Regenboogkerk: 09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk: 10.00 uur Mevr. ds. L.A. van Ketel, Ezinge
Sionskerk: 09.30 uur Ds. D. Dekker, Putten
18.30 uur Ds. J. Niesing, Kesteren

Zondag 9 juni – 1^e Pinksterdag

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs
Regenboogkerk: 09.30 uur Ds. S.H. Muller
Grote Kerk: 10.00 uur Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk: 09.20 uur Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
18.30 uur Prop. C. Budding, Elspeet

Maandag 10 juni – 2^e Pinksterdag

Sionskerk: 09.30 uur Ds. L.M. Jongejan, Ede

Zondag 16 juni

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. B. Lampen. H.A., lopende viering
	19.00 uur	Ds. G.C. Buijs. Ontmoetingsdienst (b) m.m.v. het Combo
De Boskamp:	15.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering, H.A.
Regenboogkerk	09.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering, H.A.
	19.00 uur	Gez. dienst in GH-kerk
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg, H.A.
Sionskerk:	09.30 uur	Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
	18.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2019 in de Grote Kerk van Epe.

Dit jaar een bijzondere 4 mei herdenkingsbijeenkomst met de voorstelling "Een eigen melodietje". Deze door Frits Grimmelihuizen geschreven voorstelling is gebaseerd op teksten van Etty Hillesum.

Etty Hillesum liet een bijzonder dagboek en vele brieven na. Haar dagboek geeft inzicht in de wijze waarop anti-Joodse maatregelen en deportaties op de Joden zelf zijn overgekomen.

Etty was in staat om in de meest verwoestende omstandigheden in de tweede wereldoorlog open en tolerant te zijn tegenover degenen die uit waren op haar vernietiging.

Op 30 november 1943, zij was toen 29 jaar, kwam zij in Auschwitz om het leven. In 2019 kunnen wij nog veel leren van Etty Hillesum.

De voorstelling wordt gespeeld door de theatergroep van de letterlievende vereniging J.J. Cremer uit Haarlem.
<http://www.jjcremer.nl/>

De herdenkingsbijeenkomst vindt zoals gebruikelijk plaats in de Grote Kerk van Epe, aanvang 18.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om aan te sluiten bij de Stille Tocht die om 19.15 uur start bij het "Monument voor Vrede en Gerechtigheid" op de Markt.

Deze herdenkingsbijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de Wilhelminavereniging, de Grote Kerk, Stichting het Sint Anthonie Gilde en de fam. Zevenbergen.

Voor informatie: ben.jonker@kpnmail.nl 0578-613756



Pastoralia

Wijk ds. Lampen

(sectie 5, 6 en Oene/Zuuk)

Uit de pastorie

Het laatste nieuws van mijn lichamelijke situatie is het bericht, dat de pijn niet verholpen kan worden door de medische wetenschap. Drie pogingen zijn er geweest om een zenuw te blokkeren en daarvoor zijn er ook al tal van medicijnen en manieren uitgeprobeerd om de pijn te verlichten, maar helaas. Deze boodschap is teleurstellend en verdrietig en betekent dat ik met de pijn verder moet leren leven. Dit is een dagelijkse belasting, naast de andere factoren die mijn handicap met zich meebrengt. Gelukkig mag ik over het algemeen wel ervaren dat het herstel doorzet, ook al is het een langdurig proces en, na overleg met de bedrijfsarts, hoop ik mijn werkzaamheden dan ook weer uit te breiden. Op 26 mei hoop ik dan ook weer voor te gaan!

Biddend leg ik de Here het verlangen voor, om de liefde, waarmee Hij mij geraakt heeft, door te mogen geven op zondag en doordeweeks. Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat ik mocht gaan geloven, dat ik mocht weten van een liefde die zo diep gaat, dat de eeuwige God zijn Zoon wilde geven tot aan de dood aan het kruis. Deze liefde heeft mijn hart ontdooid en ik mag mijn tijd ook besteden aan de verkondiging van deze blijde boodschap. Juist in tijden van zwakheid, besef ik des te meer, hoe bijzonder het is Gods Woord te mogen onderzoeken en te verkondigen. En ik weet wel, dat je daar het ambt niet voor nodig hebt, maar ik vind het zo heerlijk om die blijde boodschap in de gemeente door te mogen geven. Het doet me dan ook veel verdriet dat ik de laatste tijd afwezig was en de drukte en het geluid van een kerkdienst niet goed kon verdragen. Ik hoop dat dit straks ook weer beter zal gaan.

Ik wil iedereen opnieuw hartelijk danken voor alle blijken van meeleven, in welke vorm dan ook. Het is bijzonder dat er zoveel meegebeden wordt en ik mocht zoveel liefdevolle bemoedigingen ontvangen in deze tijd vol moeite. Het geeft werkelijk moed en kracht! Mijn gebeden om genezing zijn niet altijd verhoord op de wijze die ik graag gewild had, maar altijd bleef Hij nabij! Zou ik Hem dan niet vertrouwen voor de toekomst? Hij, die mijn leven dag aan dag draagt, en mijn tijden in Zijn hand heeft? Daarbij is het Pasen geweest. Wat een hoop straalt er af van het lege kruis en de blijde boodschap uit het lege graf: Alle zonde is verzoend en de dood is verslagen.

Tenslotte mogen we, levend na Pasen, ook weten van Jezus' opstandingskracht! Moge deze kracht ons allen vervullen, opdat wij met de apostel Paulus mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij! (Gal. 2:20)
Gods zegen toegewenst voor u en jullie allen!

Fam. Lampen

Geboorte

Op 23 maart is geboren *Noortje Eline Kamp*, dochtertje van Wouter en Marlies Kamp. (Klaverkamp 12, 8162 HR Epe). Van harte gefeliciteerd en als gezin Gods zegen toegewenst.

Omzien naar elkaar

Dhr. E. Braakman (Spiekerweg 7, 8161 RA Epe) verblijft op het moment van schrijven in het ziekenhuis van Zwolle vanwege een hartoperatie.

Mevr. Aartje van der Snel (Tongerenseweg 64, 8162 PP Epe) heeft onlangs een openhartoperatie moeten ondergaan. Thuis mag ze nu eerst herstellen van de operatie. Daarna zal er nog een traject van revalidatie volgen.

Mevr. Mieke Wittingen (Europalaan 37, 8161 ZB Epe) heeft onlangs voor een zware rugoperatie in het ziekenhuis gelegen.

Mevr. Vorsselman (Roggestraat 75, 8162 WW Epe) is onlangs opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct. De komende tijd zal zij nog meerdere onderzoeken moeten ondergaan.

Roelie Berghorst (St.Crusiusweg 11, 8161 HG Epe) moet ondergaan dat ze zowel de ziekte Hodgekin als buikkanker heeft.

Rick Kroes (Hardenbrink 67, 8161 CS Epe) ondergaat nu op dit moment zowel chemotherapie als immuuntherapie.

Jaap en Hennie van den Brink (Neustrinkweg 11, 8161 TA Epe) verblijven momenteel beiden in verpleeghuis De Voord, Veldbloemenlaan 25, 8081 DL, kamer 116 en 122) in Elburg.

Ds. Berto Lampen mag weer enkele taken op zich nemen en we mogen hopen op Gods kracht voor hem dat hij zo stap voor stap weer zijn werk mag doen voor de gemeente.

Ziekte, pijn, beperkingen en verdriet doen heel veel met een mens. Er wordt veel van je gevraagd. Zowel lichamelijk als geestelijk. Troost mag er voor iedereen zijn in de woorden van Jezus, die gezegd heeft:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Huwelijk

Op 28 mei hopen Alice Botter en Mitchell Mulhern elkaar het jawoord te geven.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 19.30 uur in Het Koloniekkerkje, Koningin Wilhelminalaan 51, 8384 GG Wilhelminaoord. Het nieuwe adres van Alice en Mitchell is: Emmalaan 31E, 8181 AN Heerde. Een heel mooie dag gewenst en dat Gods zegen met jullie mee mag gaan.

Bijbelkring

De volgende keer is op dinsdag 7 mei. We sluiten het seizoen af met een gezellige maaltijd. Welkom vanaf 18.00 uur. Om 18.30 uur beginnen we dan met de maaltijd.

Vanuit de pastorie:

een gezellige markt en een hoop rommel

'Je weet niet wat je gaat meemaken'. 'Zoiets heb je vast nog nooit meegemaakt'. 'Je zult je ogen niet geloven'. Zomaar wat opmerkingen naar mij toe in aanloop naar mijn eerste rommelmarkt. Oké, maar wordt er niet te hoog van de toren geblazen? Grootspraak? Maar dat past toch niet bij de Veluwenaren? Wat dan? Het was precies zoals gezegd werd. Het klopte. Wat een gigantisch gebeuren. Geweldig om te zien dat zoveel vrijwilligers met elkaar de schouders er onder zetten. En dan heb ik nog niet over al het werk dat het hele jaar door wordt gedaan. In één woord: fantastisch. Een mooie opbrengst weer dit jaar. Maar nog mooier is de saamhorigheid. Zelf mocht ik meehelpen door vrijdag en zaterdag olieballen te verkopen. Wat mij betreft volgend jaar weer.

Alleen die lucht. Na twee keer mijn haar gewassen te hebben, hing er nog steeds een lucht van olieballen om me heen. De stank is nog wel een paar dagen met me meegegaan. Dat bedoel ik niet oneerbiedig. Immers alles voor het goede doel. Als christen kun je trouwens ook lekker ruiken. Een aangename geur verspreiden noemt Paulus dit. Dan niet van jezelf, maar van het evangelie. (2 Kor. 2:14) Zeg maar dat mensen iets van God en zijn liefde bij je opsnuiven. Je gaat niet onopgemerkt voorbij. Je trekt de aandacht. Maar vooral dan God en zijn liefde.

Naast de olieballenlucht was ook de rommelmarkt er om de aangename geur van het evangelie te verspreiden. De deuren van de kerk gingen open. Laten zien aan het dorp dat je er bent en dat iedereen welkom is. Een aangename geur verspreiden door te laten zien dat je heel wat kunt bereiken door samen te werken en samen te geloven. Samen voor de kerk. Maar niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de Heer van de kerk: Jezus Christus. Dat is gemeente-zijn. Tijdens de rommelmarkt en natuurlijk het hele jaar door. Samen de aangename geur van het evangelie verspreiden. Daarvoor wil ik best twee dagen in het jaar een uur in de wind stinken. Iedereen bedankt en tot volgend jaar. Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego,

Ds. Roberto Buijs

Ouderenpastoraat

Overleden

Op zondag 24 maart jl. overleed in de leeftijd van ruim 97 jaar **Karel Rudolf Frentz** Albert Schweitzerlaan 25, kamer 206. Karel werd geboren op 15 mei 1921 te Heelsum, gemeente Renkum. Daar groeide hij op in een gezin van 4 zoons en 1 dochter. Na de lagere school bezocht hij de bakkersschool en zette het bakkersbedrijf voort aan de Vaassenseweg 12 te Emst, nadat hij getrouwd was met Driesje Schouten. Samen stonden zij bekend om hun gastvrijheid en mededeelzaamheid.

Ondertussen groeide hun bedrijf uit tot meer dan een bakkerswinkel. Zij kregen 3 kinderen: Wim, Steven en Carla. Jarenlang was Karel actief in de kerkenraad van de Ned. Herv. gemeente te Emst. Eerst als notabel, later als kerkvoogd en ten slotte als voorzitter van de kerkvoogdij. Naast het dagelijks werk en zijn ambt bleef hij toch tijd vinden voor zijn kinderen. Na een korte ziekte van zijn vrouw moest hij in 1991 afscheid van haar nemen. Ook zijn schoonzus Miek was alleen komen te staan na het sterven van de broer van Karel.

Zij vonden elkaar in hun eenzaamheid en in 1993 trouwden Karel en Miek met elkaar. Karel trok bij Miek in. Zij woonde in Haarlem dus Karel verhuisde ver weg van zijn kinderen. Drieëntwintig jaar hebben zij daar samen doorgebracht. Ze hadden het goed samen. En ook daar zette Karel zich in voor de kerk en zaten zij samen op een Bijbelkring en op een koor. Zingen deed Karel zeer graag. Daarmee getuigde hij van zijn Heiland. Alle liederen die we zongen in zijn dankdienst heeft hij zelf uitgekozen. Verdriet bleef hem niet bespaard. Zijn zoon Wim overleed en liet zijn schoondochter Bea achter. Willy, de dochter van Miek stierf en liet haar schoonzoon Rob achter.

Toen het voor hen beiden te bezwaarlijk werd om voor zichzelf te blijven zorgen zijn ze samen in De Boskamp komen wonen. Daar werd Miek in 2016 honderd jaar oud en Karel vijftienentwintig. Vorig jaar moest hij afscheid nemen van Miek. Opnieuw was hij eenzaam, maar niet alleen. Want hij kon en mocht getuigen van zijn machtige Heiland, die gedurende heel zijn leven hem telkens weer bij de hand had gehad. "Door Zijn genade heb ik alles gekregen wat ik nodig had", kon hij zeggen. Hij vertrouwde mij toe dat het besef van Gods bewarende genade al begon op zijn 12e jaar. "Toen leerde de Heilige Geest mij roepen om genade en bescherming."

Sindsdien ging het kwaad langs hem heen, soms wel heel vlakbij, maar het raakte hem niet. In dit verband vertelde hij over de tijd dat hij ondergedoken zat en een kogel hem net niet raakte. "Dat was onverdiende genade, dominee!"

Vandaar dat hij wilde dat zijn afscheidsdienst een dankdienst zou worden, een dankdienst voor Gods bewarende genade. Psalm 73 vers 23 t/m 28 moest gelezen worden en daarvan de verzen 23 en 24 de tekst voor de prediking: 'Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen.' Op vrijdag 29 maart vond de dankdienst plaats in onze Goede Herderkerk. We zongen zijn liederen en dachten na over zijn tekst. Getroost en bemoedigd gingen we naar de begraafplaats te Emst aan de Kerkhofweg. Aan zijn groeve mochten wij tijdens het dalen van zijn lichaam instemmen met het belijden waarin Karel heeft geleefd en is gestorven. Met in herinnering wat hij had gezegd tegen zijn dochter Carla baden wij ten slotte het 'Onze Vader': Als ze je bellen uit De Boskamp dat ik gestorven ben, wéét dan dat ik bij mijn hemelse Vader ben!"

Wel en wee

-*Dhr. Van de Hel*, Fazantstraat 7 Vaassen, is na plaatsing van een nieuwe hartklep te Nieuwegein en na enige tijd doorgebracht te hebben in het Gelre-ziekenhuis opgenomen in Randerode ter verdere revalidatie. Hij bevindt zich op de afdeling Winkewijert, kamer 9.

-*Mevr. Knottnerus*, Hardenbrink 32, is thuisgekomen uit het Gelre-ziekenhuis van een heupoperatie.

-*mevr. Stijf-Tiemens*, Roggestraat 31 is na een korte revalidatie in 'Zandhove' te Zwolle weer thuisgekomen

-*Mevr. van Werven*, Sint Jorisweg 11, heeft regelmatig bemoediging nodig om het dagelijks leven in bed vol te kunnen houden.

Veranderingen

- *dhr. van Putten* is per december jl. verhuisd van Roggestraat 1 naar Sint Anthonieweg 6B, k. 2.15.

- *dhr. Logtenberg*, is na enige tijd van observatie definitief verhuisd van Maatkampstraat 18 naar De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, kamer 222.

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie die tevens getroffen wordt door de ziekte.

Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben het ook hard nodig.

Laten wij ook niet vergeten zij die korter of langer geleden met rouw of ziekte te maken kregen - hieronder zijn ook ernstig zieken - of die liever niet genoemd willen worden, maar wel op onze voorbede hopen.

Verantwoording

Op huisbezoek mocht ik ontvangen voor het verjaardagsfonds Euro 13,- (D.) en voor de Kerk: Euro 20,- (B.); Euro 20,- (D.); Euro 20,- (H.) en Euro 10,- (S.) Alle gevers hartelijk dank! Uw gemeente heeft het nodig!

Ten slotte

Ten slotte wil ik u zeggen dat ik dankbaar ben dat ik u nog een poosje mag blijven bezoeken. De kerkenraad besloot mij te vragen nog een half jaar langer op mijn post te blijven, dus tot 1 januari a.s.

Met hartelijke groet en u gezegende Hemelvaart en Pinksteren toewensend,

Ds. E. Kolkert



Van harte gefeliciteerd

05 mei	Dhr. J. Schurink Willem Tellstraat 20, 8162 ET Epe	90 jaar
10 mei	Dhr. T. van Putten Ankerstraat 31, 8161 XM Epe	83 jaar
16 mei	Dhr. G.A. Berkhoff De Lindehove 43, 8161 EC Epe	84 jaar
24 mei	Dhr. A. Vreugdenhil De Heuve 47, 8162 EZ Epe	82 jaar
25 mei	Dhr. T. Kool Emmastraat 11, 8162 BA Epe	94 jaar
30 mei	Dhr. J. Koopman Ledderweg 64, 8161 SR Epe	85 jaar
01 juni	Mevr. B.J. ten Cate-Waninge Ganskamer 12, 8162 JG Epe	83 jaar
01 juni	Dhr. T. Hanekamp (K-012), Alb. Schweitzerlaan 25 8162 DS Epe	94 jaar
10 juni	Mevr. G. Oosterveen-Vels Sint Jorisweg 54, 8161 HB Epe	84 jaar
11 juni	Dhr. W.H.F. van Hardeveld Klaverkamp 43, 8162 HN Epe	80 jaar
11 juni	Dhr. G. van 't Slot Meidoornstraat 11, 8162 VH Epe	80 jaar
11 juni	Dhr. H.F. Hofsté Officiersweg 20, 8162 EC Epe	81 jaar
12 juni	Mevr. D. de Weerd-van Deelen Bloemstraat 16, 8162 CS Epe	83 jaar
12 juni	Mevr. H. Brouwer-van Zuuk Kuipersweg 38, 8161 VW Epe	80 jaar
12 juni	Mevr. A. Dokter-Kwint Zuukerweg 90, 8161 XR Epe	82 jaar
13 juni	Dhr. B. Horst Sleedoornstraat 5, 8162 VA Epe	85 jaar

Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, geef dit dan tijdig door aan de scriba.

Van de Diaconie

Collecteoverzicht:

5 mei- Kerk in Actie – Noodhulp

“Syrië, kerk-zijn in oorlogstijd”

Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten.

Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven en wereldwijd andere noodhulpprojecten.

12 mei- Kerk in Actie – Jeugdwerk JOP.

“Op school het geloof ontdekken”

Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee over de invulling van school- en kerkvieringen, ondersteunt kerken bij godsdienst onderwijs en denkt mee over de identiteit van de school. JOP organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen rond samenwerken delen. Met uw bijdrage kan JOP kerken en scholen ondersteunen om de relatie tussen school en kerk vorm en inhoud te geven.

19 mei- ZWO-project – Hulp voor straatkinderen in Colombia

Zie voor de toelichting van deze collecte het artikel van de ZWO-commissie elders in het kerkblad.

26 mei- Bloemenzondag – Goede Herderkerk

Op deze zondag collecteren we ook om een gedeelte van de kosten te dekken. Meer informatie over de bloemenzondag vindt u in een ander artikel in dit kerkblad.

2 juni- Stichting Leergeld Noord Veluwe – Epe

Stichting Leergeld Noord Veluwe is een organisatie die voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen een aantal activiteiten mogelijk maakt. Hierdoor kunnen deze kinderen 'meedoen' met hun leeftijdgenootjes. Leergeld Noord Veluwe werkt in de gemeenten Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek.

Bij Leergeld kunnen aanvragen gedaan worden voor onder meer: lidmaatschap van een sportclub, gymnastiekvereniging of scouting, lessen bij een muziekschool, deelname aan kamp of schoolreis, sportkleding, sport- of balletschoenen of bijzondere schoolkosten.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is ook een fiets of computer mogelijk. De ondersteuning die Leergeld Noord Veluwe geeft is altijd in aanvulling op voorzieningen die de gemeenten of het rijk bieden.

9 juni- Diaconie Goede Herderkerk- Missionair werk

De kerk heeft een missie en is daarom 'missionair'.

Jesus zond zijn leerlingen eropuit om in deze wereld het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. We geloven dat de kerk er niet is voor haarzelf alleen, maar dat ze geroepen is.

Wekelijks worden de diaconale gelden aan de daarvoor bestemde doelen afgedragen waardoor er geen financiële ruimte is om een missionair doel

binnen onze Goede Herderkerk te ondersteunen. We merken dat daar wel behoefte aan is en willen daarom minimaal 1x per jaar een collecte houden om deze projecten te ondersteunen.

Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:

Mei en juni: Stichting de rode beer – Heerde

Het gehele tweede kwartaal is de diaconiecollecte tijdens de avonddiensten bestemd voor Stichting de rode beer. Stichting de rode beer is een vakantiehuis in Heerde op de Veluwe voor mensen met een beperking en hun familie/begeleiding. Een gedeelte van hun website: 'Als je zorgt voor iemand met een beperking, of je ervaart zelf een beperking, dan moet het vakantiemoment een moment zijn van onbezorgd genieten. Juist op je vakantieplek heb je die faciliteiten nodig waardoor je samen optimaal kunt genieten en (intensieve) zorg goed uitgevoerd kan worden. En dat is onze droom die werkelijkheid is geworden.'

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan.

Sobere maaltijden

De opbrengst van de collectes bij de sobere maaltijden is totaal € 430,50. Dit bedrag wordt overgemaakt naar de St. Voedselbank Epe-Heerde e.o.

Regenboogkerk	€ 130,00
Goede Herderkerk	€ 95,00
Grote Kerk	€ 96,50
RK Geloofsgemeenschap H. Martinus	€ 109,00

Een hartelijke groet namens de diaconie,
Riet de Graaf

Pinksteren

*Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.*

*Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.*

*Nu dalen er geen eng'len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.*

*Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.*

*Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.*

*Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.*

*Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.*

*En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!*

(Nel Benschop)



Van de ZWO-commissie

Opbrengst ZWO-gereedschap en talentenkraam

Wat was het koud, vrijdag en zaterdag begin april, toen we met de kramen bij de rommelmarkt stonden. Het aanbod was groot; gereedschap in allerlei formaten, mooie spulletjes van de Talententent. De kopers lieten zich niet afschrikken door het weer en er werd goed verkocht.

Aan het eind van de rommelmarkt konden we een opbrengst van € 1.397,00 noteren. Hiervan is € 1.221,00 van de verkoop van het gereedschap en € 176,00 van de verkoop van de artikelen van de talentenkraam.

Een heel mooie opbrengst. We willen dan ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel erg bedanken. Hierbij denken we aan de vrijwilligers van de Grote Kerk, de Regenboogkerk en Goede Herderkerk en alle anderen die iets voor de kraam hebben gemaakt of geleverd, iedereen die bij de kraam heeft geholpen met het opbouwen, het inrichten, de verkoop en het opruimen. En natuurlijk u, de kopers.

De opbrengst van deze actie is voor ons project Hulp aan straatkinderen in Colombia. De Stichting straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen in de krottenwijken om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden.



Germa Steert

26 jaar planten- en oliebollenverkoop

voor het goede doel en ook voor je moeder.

Dit jaar houden de ZWO-commissies van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk op de zaterdag voor Moederdag 11 mei van 10.00 tot 15.00 uur voor de 26^{ste} keer een plantenmarkt op het grasveld naast de Grote Kerk. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan het project Hulp aan straatkinderen in Colombia.

De plantenmarkt - er worden behalve perkplanten ook oliebollen en creaties van de talententent en boeken verkocht - past in een rijke traditie van een gezellig gebeuren, waar je ook nog eens zelfgekweekte, dus goedkope en vaak bijzondere planten kunt kopen. Je kunt tevens eventueel door jou meegebrachte manden laten opmaken, een mooi cadeau voor Moederdag. Tuinliefhebbers kunnen hun zelfgekweekte flora vanaf 8 uur bij de Grote Kerk doneren. De verwachtingen zijn hooggespannen, vorig jaar was er een heel levendige en ook lucratieve handel in zelfgekweekt groen, mede door de adviezen van onze echte tuinliefhebbers. Namens de ZWO-commissies,

Henk Posthouwer



project 2018/2019:
Hulp aan straatkinderen in Colombia (vervolg)

Project Artesano de mi cuerpo

Artesano de mi cuerpo betekent 'kunst is gezond voor het lichaam' en is een project waarbij de kinderen hun creativiteit kunnen uiten. De kinderen in de tehuizen zijn erg creatief en vaak zie je kinderen armbandjes of andere sieraden maken. De stichting heeft de leraar handwerken (artesanías) Walter Dario Montoya bereid gevonden de kinderen les te geven in het maken van armbanden en oorbellen tot sandalen en lampen.

Er wordt gewerkt in zes tehuizen en in totaal doen elke week ongeveer 90 kinderen mee.

De leraar Walter komt elke week langs en de kinderen krijgen les in het maken van artesanías (handgemaakte voorwerpen). Aan het eind van de les krijgen de kinderen opdrachten om artesanías te maken in hun vrije tijd gedurende de week.

In elk tehuis zijn er kinderen die bovengemiddeld creatief zijn en graag nog meer willen leren. Uit alle kinderen waarmee Walter werkt worden enkele kinderen uitgenodigd om hun werken te verbeteren. De kinderen mogen het eerste product houden, het tweede product is voor de stichting voor de verkoop.

De lessen duren 1,5 tot 2 uur en worden gegeven in zes tehuizen, Poder Joven, El Patio, Miraflores, Corporacion Hogar, Jardin de Amor en Caminos de Esperanza.

Tijdens de lessen maken de kinderen allerlei producten; deze zijn ook te koop. De opbrengst is voor Stichting Straatkinderen Medellín. (wordt vervolgd)



Zoals ik vorige maand al schreef kunnen christenen vanwege de grote sociale controle elkaar bijna niet bezoeken en bemoedigen. Met de radio-uitzendingen via *Trans World Radio (TWR)* en *Far East Broadcasting Company (FEBC)* en het heimelijk verspreiden van Bijbels en christelijke materialen helpt Open Doors de kerk in het onderwijzen van gelovigen.

Een aantal reacties laat zien hoe de Noord-Koreaanse christenen de uitzendingen waarderen.

"Ik herinner me dat na een lied over de liefde van God een bericht van een christen uit het Westen werd voorgelezen. Hij las voor uit Kolossenzen 1 waar Paulus onophoudelijk bidt en dankt. De broeder noemde erbij dat het hem herinnerde aan de levens van christenen in ons land. Wij bidden ook dag en nacht. Vaak in onze wanhoop."

Een andere gelovige deelt: "Een gedeelte uit Openb. 3 werd gelezen en we zongen mee met een gezang met als titel 'Ik verheug me dag en nacht'. De boodschap bemoedigde ons om vast te houden aan ons geloof ondanks het lijden en de vervolging die we doormaken. We werden opgeroepen om te blijven geloven in de beloften van de Here God en Zijn grote kracht. Jezus Christus opent deuren door jullie gebeden. Onze gezamenlijke gebeden jagen de duisternis weg, zoals de ochtenddauw de nacht." Tot slot voegt een Noord-Koreaanse gelovige een bemoediging toe voor de kerken in het Westen. "We bidden dat de Here God een ieder zegent die ons bemoedigt. We bidden dat de Here Jezus onze medechristenen wereldwijd zegent. Bedankt voor de radio-uitzendingen. Soms wordt het signaal onderbroken en verstoord, maar meestal kunnen we zonder problemen luisteren."

Noord-Korea staat al 18 jaar bovenaan de ranglijst Christenvervolging. In geen land ter wereld is de christenvervolging zo zwaar. Van de naar schatting 300.000 christenen zitten er meer dan 50.000 opgesloten in werkkampen. (wordt vervolgd)

Germa Steert

Van de Kerkrentmeesters

Bijdrage Goede Herderklank

*Deze maand wordt bij de bezorging van de Goede Herderklank een acceptgirokaart bijgevoegd. U wordt gevraagd een bijdrage van € 20,00 over te maken op rekeningnummer **NL18 RABO 0317 5720 08** t.n.v. de Goede Herderkerk. Deze bijdrage is nodig om 10 keer per jaar het kerkblad met alle informatie over uw Goede Herderkerk te drukken. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De inhoud, lay-out en de bezorging van het blad worden geheel door vrijwilligers verzorgd. Daarnaast vragen we een bijdrage van een aantal adverteerders. Kortom: maak s.v.p. allen de bijdrage over, zodat we de kosten laag kunnen houden. Alvast bedankt.*

Herman Dijkhof (Kerkrentmeester-bijdragenadministrateur)

Overzicht van de collecten over de maand maart 2019

datum	morgen avond	1e collecte diaconie	bestemming	2e collecte groot onderhoud	uitgang voor het werk in onze gemeente
03 mrt.	morgen	259,82	Stichting Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde	196,65	207,10
10 mrt.	morgen	206,40	40dagentijd, Kerk in Actie, Voorjaarszendingsweek	164,10	180,36
17 mrt.	morgen	254,02	40dagentijd, Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat	212,05	201,30
17 mrt.	avond	48,15	Leger des Heils	46,20	
24 mrt.	morgen	408,62	40dagentijd, Kerk in Actie, Kinderen in de knel, Stop kinderarbeid in India	208,79	198,95
31 mrt.	morgen	273,25	40dagentijd, Kerk in Actie, Missionair werk	244,95	240,20
	middag	33,95	Heilig Avondmaal De Boskamp		
	totaal	1.484,21		1.072,74	1.027,91

Dementievriendelijke samenleving in Epe

De Gemeente Epe heeft het initiatief genomen om te komen tot een dementievriendelijke samenleving in de Gemeente Epe.

Dementie verloopt in de regel via een langzaam lopend, jaren durend proces, waarbij onze hersenen steeds moeizamer gaan functioneren. Met ondersteuning van partner, familie, vrijwilligers en hulpverleners lukt het om deel uit te blijven maken van de samenleving.

Tegelijkertijd ervaart onze naaste met dementie dat mensen het lastig vinden om met haar of hem en de ziekte om te gaan. Anderzijds gaat een persoon met dementie het steeds lastiger vinden om in de loop der tijd mee te blijven doen aan gewone activiteiten. Bijvoorbeeld actief te zijn op vereniging, in de kerk, of te zijn bij een bijeenkomst met veel mensen, om boodschappen te doen en te reizen. Ook is het naar om te ervaren dat er door anderen ervanuit wordt gegaan dat hij/zij iets niet meer kan of niet meer begrijpt. De Gemeente Epe wil dat mensen met dementie zoveel mogelijk blijven meedoen in de samenleving. Dat vraagt om kennis en bewustzijn van de omgeving. Zo kan de samenleving, waar ook onze Goede Herderkerk-gemeente deel van uitmaakt, adequaat reageren op mensen met dementie en hun mantelzorgers/naasten. Daarom heeft de Gemeente Epe een intentieverklaring opgesteld voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving in de Gemeente Epe. Deze verklaring is op 7 maart jl. door de gemeente Epe en vele andere organisaties en geloofsgemeenschappen, waaronder ook de Goede Herderkerk, van harte ondertekend. De kerkenraadsleden Nely Kroes en Jan van Mossel hebben namens de Goede Herderkerk de bijeenkomst bijgewoond en zo ook deze verklaring ondertekend.

Er worden dan ook vele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en mantelzorgers om signalen van mensen met dementie te herkennen, hoe er mee om te gaan. Waar mensen met dementie en hun mantelzorger(s) terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Het ondertekenen is een actie, bent u, is de Goede Herderkerk-gemeente dementievriendelijk? Verdere informatie kan u op weg helpen, zie o.a. :

www.samendementievriendelijk.nl,
www.hetgeheugensteunpunt.nl/Epe,
www.alzheimer-nederland.nl,

Nely Kroes, Jan van Mossel

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds heeft in februari een bedrag ad € 497,40 ontvangen. **Hartelijk dank!**

Giften

Onderstaande giften zijn onlangs met dank ontvangen:

via mevr. Hup	€ 10,00
via W. van Zuuk	€ 10,00
via C. Weurding	€ 20,00
via J. Dalhuisen	€ 10,00
via mevr. Dijkhof	2 × € 10,00
via mevr. Visser	2 × € 10,00
via mevr. Junte Tellegen	€ 10,00
via mevr. Visser-de Weerd	€ 20,00 (zondagsschool)
via mevr. Visser-de Weerd	€ 50,00 (werelddiaconaat)

vriendelijk groetend, Jeroen Bouwman

Van de Kerkenraad

Uit de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 11 maart 2019 valt het volgende te melden:

● **Mededelingen:** Dhr. Van Mossel en mevr. N. Kroes zijn op 7 maart 2019 naar de bijeenkomst van de gemeente Epe in Emst geweest waarbij de dementie-vriendelijkheidsverklaring door 33 organisaties uit Epe e.o is ondertekend. Dhr. Van Mossel en mevr. Kroes hebben deze verklaring namens de Goede Herderkerk ondertekend (zie elders in dit kerkblad!)

● **Jeugdzaken.** De jeugdouders geven aan dat er vanwege het grote aantal kinderen zowel voor de oppas als voor de zondagsschoolgroepen onvoldoende zaalruimte in de kerk beschikbaar is. De voorzitter vraagt hen om deze situatie in kaart te brengen en met een voorstel te komen hoe dit aangepakt zou kunnen worden.

● **Diaconale zaken.** Het project van de zondagsschool-kinderen met de "kerkjes" in het kader van de Actie Kerkbalans heeft het mooie bedrag van € 250, = opgebracht. Met dat geld zal een leuke activiteit voor de ouderen in een zorginstelling gerealiseerd worden.

● **Kerkrentmeesterlijke zaken.** Er is nog altijd grote zorg over de nog te vervullen vacatures (zie hierna!) De jeugd-ouders hebben hun begroting ingediend. Ook is een voorstel gedaan om krukjes voor de jeugd aan te schaffen.

A. van de Burgt, scriba

(vervolg kerkenraad, zie pag. 14)



ROMMEL- en BOEKENMARKT NIEUWS



Het is **12.55 uur** op **vrijdag 12 april 2019**....nog 5 minuten en **de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt van de Goede Herderkerk** zal geopend zijn. Iedereen staat klaar achter de verkoopkramen die er tip top uitzien. En buiten de tenten staan al een hele poos drommen mensen te wachten.

12.59 uur: nog even en het aftellen zal beginnen. De adem in en de mobiel in de aanslag om foto's of een filmpje te maken, want het is een spektakel om te zien hoe de bezoekers de tenten naar binnen stormen....ja, stormen!

3,2,1: En de rommelmarkt is geopend door dominee Buijs. De kerkklokken beginnen om exact 13.00 uur te luiden zodat iedereen in de omgeving door het klokkengeluid wordt uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de rommel- en boekenmarkt, die twee dagen zal duren.

Wat gaat er aan vooraf om zo'n prachtige rommel- en boekenmarkt tot stand te brengen?

Gedurende het afgelopen jaar is er 10x op de eerste zaterdag van de maand een inzameling van spullen gehouden. Een aantal teams met aanhanger gaan langs adressen die zich hebben aangemeld om "rommel" op te halen. Ook kan op deze zaterdagen spullen worden gebracht naar de kerk. De organisatie slaat de spullen op en in de week voorafgaand aan het rommel- en boekenmarktweekend komt de "waardevolle rommel" tevoorschijn en kan na het opbouwen van de tenten, het opbouwen van de marktkramen beginnen. Alles keurig op soort: een speelgoedkraam, een riet-, sieraden- en kledingkraam en zo nog vele anderen.

Daarnaast zijn de vrijwilligers van de boekenmarkt, de speelgoedstand en de muziek- en geluidkraam ook naast de inzamelzaterdag gedurende het hele jaar druk met het ordenen, schoonmaken en rubriceren van de spullen.

Maar nu weer terug naar vrijdag 12 en zaterdag 13 april jl.

Wat kunnen we terugzien op een drukbezochte markt! Gezelligheid alom en goed gehumeurde bezoekers. En voor "iedereen wat wils" op onze markt.

Of je nu een mooie koffer voor een prikkie zoekt, of zin hebt in een heerlijke oliebol: dat is allemaal voor kleine prijsjes te koop op onze markt. Of na te hebben "geshopt" nog even genieten van dat heerlijke kopje zelfgemaakte soep in ons Goede Herderkerkrestaurant. Dat is bij velen in en buiten Epe bekend. Veel vaste bezoekers, die wij ieder jaar mogen begroeten, zien weer de bekende gezichten van onze vrijwilligers en mooie gesprekken en ontmoetingen komen op gang.

Zo raakte ik in gesprek met mensen uit andere "windstreken": onder andere uit Zeeland, Utrecht en Zwolle.

"Mevrouw, mag ik u iets zeggen? Wat is dit een prachtig en goed georganiseerde markt. Zo heb ik het nog nooit gezien", was een opmerking van iemand uit Utrecht.

Vakantiegangers uit Zeeland keken ook hun ogen uit: zij voelden de goede sfeer en genoten van alle prullaria op de kramen. En zij gingen niet met lege handen naar huis....

Een mijnheer uit Zwolle wist ook niet wat hij zag aan bedrijvigheid, enthousiaste vrijwilligers en diversiteit van aanbod. En toen hij hoorde wat het in het verleden op heeft gebracht, kon hij niet geloven dat we met z'n allen in staat zijn om zo'n mooi resultaat neer te zetten.

(Wat wij toen nog niet wisten was, dat we zelfs het resultaat van vorig jaar zouden overtreffen 😊).

Tijdens een rondje over de markt kwam ik langs de kraam pannen/huishoudelijk en ook dit jaar kan ik het niet laten om de slogan van Heinz Händel op zaterdag, de dag dat het Sale is en artikelen goedkoper worden aangeboden, met u te delen: *Vandaag 1 halen en 3 betalen !*

Wenkbrauwen fronzen even en een lach verschijnt op het gezicht van de koper...neen, dat kan niet waar zijn! (is ook niet waar 😊).

Antiek



Glas/blik



Snuisterijen

Retro pullen



de Rietkraam

Genoeg leuke spullen te koop op de Rommel- en boekenmarkt. De kramen zien er tip top uit!



Volop kleding verkrijgbaar.

Snuisterijenkraam →



Genoeg mooie tassen te koop!



De puzzels een knuffels kraam.



Vrijwilligers ZWO-commissie: Otto en Greetje



De sjoelbakken bij de gastvrouwen waren constant in gebruik!



De boekenafdeling olv Jan v. Mossel



Onder de nieuwe vrijwilligers Ds. Roberto Buijs bij de olieballen.



De electra mannen Alie en Dirkje achter het glas/blik.



Gerda en Heinz Händel bij de pannen.



Clarinda en Miranda verscholen tussen het riet



Het meubelteam is er klaar voor!

Op de markt is ook een ZWO-kraam te vinden waar vrijwilligers van zowel de Goede Herderkerk, de Regenboogkerk als de Grote Kerk achter staan. Hier wordt het ingezamelde gereedschap verkocht. Een gewilde kraam aan de vele mensen die ervoor staan te zien en uiteindelijk ook aan de opbrengst. Op de kleine ZWO-kraam kun je terecht voor mooie kaarten, of een zelfgemaakt cadeau. De opbrengst gaat naar een jaarlijks gekozen project: dit jaar is het voor Straatkinderen in Colombia.

Op vrijdagavond om 19.30 uur worden altijd een aantal fraaie geselecteerde artikelen geveild. Op vrijdag kan men de genummerde veilingstukken bekijken in de kerk en eventueel al vooraf een bod uitbrengen. Net als vorig jaar, ook dit jaar ca. 72 stuks. Veilingmeester Lulof Dalhuisen neemt stipt om 19.30 uur het woord en veilt het ene na het andere object. Het ging niet bij ieder stuk even vlot en er werd gereserveerd geboden, maar na afloop van de veiling rond 21.10 uur kunnen wij alsnog een mooi bedrag van € 1.323,-- bij schrijven aan het totaalresultaat.

De zaterdag bleek het weer beter dan verwacht en dat vertaalde zich in veel mensen die onze markt kwamen bezoeken. Zelfs het laatste uur was het nog gezellig druk. De tijd vloog voorbij en nadat we om 13.15 uur nog de vuilniszakken verkoop hadden, waar bezoekers voor € 5,-- een vuilniszak konden kopen en vullen met spullen, was het al snel 14.00 uur! Tenten dicht en het opruimen kon beginnen. Drie uur later kun je alleen nog aan de tenten zien, dat er in onze kerk een rommel- en boekenmarkt is geweest!

Wat heeft iedereen zijn of haar best gedaan om van alle "waar" af te komen. En dat is goed gelukt. Niets ten nadele van alle andere kramen, maar opmerkelijk is dit jaar de stijging van de opbrengst van de verkoop van antiek, riet, puzzels/knuffels, schoenen/tassen, oliebollen en warme worst die flink gestegen is. Ook de boekenverkoop heeft weten af te sluiten met ca. 10% meer opbrengst dan vorig jaar. Alle overige verkoopkramen zijn nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar.

Een nieuwe verkooprubriek dit jaar is Retro. Retro-artikelen zijn actueel en gewild. Dit jaar is als proef op de snuisterijenkraam een hoek vrijgemaakt waar alle geselecteerde retro artikelen waren uitgesteld. Dat bleek een goede zet: in ca. 1,5 uur was alles verkocht. Volgend jaar zal worden gezien hoe dit verder vorm kan worden gegeven.

Ondanks dat er € 475,-- minder van de sponsors is ontvangen, hebben jullie **een totaalresultaat van € 25.329,--** weten te halen! Zelfs € 1.151,-- hoger dan 2018. Dat is werkelijk geweldig!

Nu ligt het rommel- en boekenmarktweekend 2019 weer achter ons. Wat heeft het ook veel werk met zich meegebracht. Maar de vrijwilligers waren er ook dit jaar klaar voor en velen hebben er weer naar uitgekeken. Met een vaste club soms al jaren achter dezelfde kraam: dat schept een band! Mensen uit onze eigen Goede Herderkerk gemeente, maar ook vrijwilligers van buiten onze gemeente die via familie of vrienden zijn gevraagd en ons een warm hart toedragen, komen ons ieder jaar weer helpen. Ook dit jaar mochten wij weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Daar zijn wij als commissie heel blij mee. Zo hopen wij dat de rommel- en boekenmarkt wordt gewaarborgd en het ook de komende jaren georganiseerd kan worden.

Lieve mensen, wij rekenen ook volgend jaar weer op jullie! Wij werken bijzonder graag met jullie samen om deze activiteit tot een succes te maken. Niet alleen als een succes in euro's uitgedrukt, maar ook in gezelligheid, saamhorigheid en onderlinge verbinding.

Alle sponsors, medewerkers, kosteres:

Zonder jullie hadden we deze mooie dagen en opbrengst niet kunnen realiseren.

Heel hartelijk bedankt voor al jullie bijdragen in geld, tijd en inzet!

Namens de rommel- en boekenmarktcommissie, Greet van Bolhuis

Rommelmarkt 2019		
Afdeling	2019	2018
Gebak	€ 132,00	€ 191,00
Retro	€ 135,00	-
Warme worst	€ 1.648,00	€ 1.384,00
Oliebollen	€ 2.485,00	€ 2.147,00
Elektra	€ 1.064,00	€ 1.153,00
Glazen/trommels	€ 259,00	€ 210,00
Kopjes/serviezen	€ 376,00	€ 296,00
Vazen/bloempotten	€ 347,00	€ 303,00
Huish. Artikelen/pannen	€ 693,00	€ 740,00
Riet	€ 180,00	€ 107,00
Speelgoed	€ 950,00	€ 1.018,00
Kleding	€ 1.040,00	€ 1.223,00
Schoenen/tassen	€ 540,00	€ 406,00
Snuisterijen	€ 598,00	€ 544,00
Antiek	€ 925,00	€ 622,00
Meubilair/lampen	€ 1.301,00	€ 1.430,00
Boeken	€ 3.392,00	€ 3.195,00
Puzzels/knuffels	€ 352,00	€ 224,00
Sieraden	€ 384,00	€ 354,00
Keuken	€ 682,00	€ 762,00
Rad van Fortuin	€ 677,00	€ 694,00
Gastvrouwen	€ 546,00	€ 572,00
ZWO	€ 1.221,00	€ 1.030,00
ZWO talentenkraam	€ 176,00	€ 236,00
Platen / muziek	€ 1.016,00	€ 743,00
Schilderijen	€ 629,00	€ 347,00
Veiling	€ 1.323,00	€ 1.519,00
Vuilniszakken	€ 323,00	€ 373,00
Sponsors	€ 1.735,00	€ 2.210,00
Oud IJzer	€ 200,00	€ 145,00
Bruto opbrengst	€ 25.329,00	€ 24.178,00

Van de Kerkenraad (vervolg)

Vacatures kerkenraad

Er staan nu nog 2 vacatures voor ouderling-kerkrentmeester en 1 voor kerkrentmeester open. De kerkrentmeesters zorgen voor de middelen en de mogelijkheden om samen gemeente te kunnen zijn, en om diensten en ontmoetingen te houden in een mooi kerkgebouw! Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor! *Een ambt, een dienst in de kerk is een geschenk van God! Zo'n geschenk kunt u toch niet weigeren?*

Ouderenpastoraat

De kerkenraad heeft besloten, gelet op de gezondheids-situatie van ds. Lampen, om het contract van ds. Kolkert te verlengen tot 1 januari 2020

A. van de Burgt, scriba

Bevrijdingsconcert (5 mei)

Bevrijdingsconcert: 5 mei GROTE KERK Epe

De Stichting Hulp Letland, bekend als het gaat om humanitaire hulpransporten naar de Baltische staat Letland, heeft al vele jaren concerten op 5 mei georganiseerd.

De samenhang met Letland in deze concerten is dat op 4 mei 1990 Letland zich onafhankelijk verklaarde van de Sovjet-Unie. Het duurde echter nog enkele maanden voordat de bezetter ook daadwerkelijk uit een vernield land was verdwenen. Twee landen die dus rondom 4 en 5 mei hun vrijheid vieren.

Ook nu zijn er spanningen in de wereld en zijn er oorlog, verwoesting van steden en veel menselijk leed. Dan is het belangrijk, ook na 74 jaar, om stil te staan bij hoe belangrijk en waardevol onze vrijheid is. Alle reden dus om onze vrijheid te gedenken en te herdenken met een bijzonder concert, waarvoor ook een Letse soliste is uitgenodigd.

Het concert zal worden gehouden op zondag 5 mei a.s. om 19.00 uur in de Grote Kerk in Epe. Kerk open 18.30 uur.

Aan dit concert werken mee:

Melissa Venema trompet, zij is een veel gevraagde, internationale, trompettiste die als 8 jarige al begon met trompet spelen en op 13 jarige leeftijd haar debuut maakte tijdens een concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. In de daarop volgende jaren heeft ze menig hart veroverd met haar sublieme trompetvertolkingen van bekende muziek uit musicals en films, maar ook bijzondere klassieke werken. Zij heeft op diverse internationale podia gestaan en concerten gegeven voor o.a. Prinses Beatrix en laatst, tijdens een herdenking van de 1e wereldoorlog, voor president Macron.

Valerya Satibaldijeva sopraan-viool, zij won in 2011, als 11 jarige, het junior songfestival. Inmiddels heeft ze gespeeld voor de tv in Milaan en trad ze in 2014 op bij de herdenking van de val van "de Muur" in Berlijn. Ze verleende meerdere malen haar medewerking aan



concerten in Nederland. Tijdens een concert in 2015 bracht het publiek spontaan geld bijeen voor de aanschaf van een eigen viool.

Henk van der Maten, dirigent-pianist en organist, is geen onbekende in de koorwereld in en rondom Epe. Hij zal de solisten en de samenzang begeleiden.

Daarnaast zal optreden het dubbelmannenkwartet Double Four uit Hattem.

Ook het publiek krijgt de gelegenheid hun zangkunsten te laten horen tijdens de samenzang van vaderlandse liederen. Het concert zal tot ongeveer 20.30 uur duren.

De toegang is gratis – er is, tijdens het concert, een collecte voor de hulpverlening in Letland

De organisatie van dit concert is in handen van:

Anton van de Burgt, Joop Fuijkkink

Website: www.stichting-hulp-letland.nl

Rommelmarkt

De data voor de **Rommel- en Boekenmarkt in 2020** zijn bekend: **vrijdag 3 en zaterdag 4 april 2020** hopen we weer een gezellige markt te organiseren.

Daar is wel weer "nieuwe rommel" voor nodig. Hieronder de data van de twee eerstvolgende inzamelingen:

Zoals reeds in het vorige kerkblad gepubliceerd is: het rooster voor 4 mei ziet er als volgt uit:

Inzameling Berghoeve

Hillie Stenfert (coördinator), Joke Dalhuisen, Richard Heijloo, Gert Potkamp, Ria Lokhorst en René Witteveen.

Inzameling kerk

Alie Niemeijer, Ans Brummel en Willie Waterweg

Inzamelen/ophalen

Johan Raveling (aanhanger kerk), Henk Pleiter (aanhanger), Hylke Visser (aanhanger), Geert Riphagen (aanhanger), Lulof Dalhuisen, Erik Pleiter, Jan Noorman en Gerrit van de Vosse

Omdat het volgende kerkblad na de inzameling van juni uitkomt hierbij **het rooster voor 1 juni:**

Inzameling Berghoeve

Alie Niemeijer (coördinator), Riek van Eerde, Bea Frenzt, Jeroen Bouwman en Theo Knippenberg.

Inzameling kerk

Herma Draaijer en Marietje Geurtsen

Inzamelen/ophalen

Gerard Riphagen (aanhanger kerk), Beerd Reurink (aanhanger), Derkjan Palm (aanhanger), Gerrit van de Snel (aanhanger), Geert Riphagen, Gerrit Zwarts Jan Wolse en Marinus de Weerd

Mochten er spullen thuis opgehaald worden, dan kunt u contact opnemen met dhr .G. Niemeijer, telnr. 641029.

Er zijn spullen die wij – om verschillende redenen - in principe NIET meenemen. Op de website van de kerk is hiervoor een lijst pgenomen:

www.goedeherderkerkepe.nl/rommel_en_boekenmarkt

Namens de rommelmarktcommissie,

Greet van Bolhuis

tel.: 629985 of 06-21974149 (na 16.00 uur)

e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven na mijn openhartoperatie.

De vele kaarten, bloemen, whatsappjes, telefoontjes enz. waren letterlijk hartverwarmend en dragen zeker bij aan mijn herstel.

Jan Hofmeijer

Bloemenzondag 27 mei



Lieve gemeenteleden,

Op 26 mei is het weer bloemenzondag.

Met een bloemetje willen wij, als gemeente van de Goede Herderkerk, graag alle (langdurig) zieken en gemeenteleden ouder dan 80 jaar, laten weten dat wij aan hen denken.

Aan u als gemeente vragen wij dan ook om ons weer te helpen met het bezorgen van deze bloemen. Het liefst ook bezorgen op deze zondag zelf, want de gemeenteleden zitten vaak te wachten op uw bezoekje!

Om dit te kunnen bekostigen zal hiervoor ook op zondag 26 mei een collecte gehouden worden.

Kunnen wij ook dit jaar weer rekenen op uw hulp? Namens de diaconie alvast hartelijk dank hiervoor. Hartelijke groet,

Gert Willems

Examenkandidaten 2018

Gemeente-zijn is onder andere meelevens met elkaar. Zo willen we vanuit het jeugdwerk aandacht geven aan alle jongeren die in 2019 examen doen. Ga jij in 2019 afstuderen? Of doe je examen? Of ken je iemand uit onze kerk die examen gaat doen in 2019? Dan horen we dat graag.

Een mailtje, smsje of appje kan je richten aan de jeugdouderling Henk Binnendijk. Graag even de naam van de afstudeerder/ster, opleiding en moment van afstuderen (bekendmaking uitslag) vermelden.

Henk: jeugdouderling@goedeherderkerke.nl of 06-34033676

GOEDE
HERDER
KERK



Epe zingt op Zondag

19 mei 2019
19.00 uur



Epe zingt op Zondag

Nog even geduld en dan is er weer een fijne zangavond. Zondagavond 19 mei a.s. om 19.00 uur is het zover. Dan kunt u met elkaar weer van ganser harte meezingen. Het thema is deze keer "Uitdrukkingen en gezegden ontleend aan de bijbel". Bij de eerste voorbereiding kregen we het een beetje benauwd, het bleek wat moeilijker dan gedacht. Zou het wel lukken om er een mooi geheel van te maken? Maar we dachten: "Geen zorgen voor de dag van morgen" en we gingen niet bij de pakken neerzitten. Schouder aan schouder zetten we door en ook deze keer gebeurde het weer! Ineens kregen we de geest en toen ging het veel beter. Fijn om zo samen bezig te zijn, serieus bezig te zijn, maar op zijn tijd ook een kwinkslag. Maar ere wie ere toekomt: het wordt pas een mooie zangavond als u met z'n allen zo mooi en van harte meezingen! Ook deze keer bent u allen van harte welkom, samen met familie, vrienden, burens en wie maar mee wil zingen. Nogmaals van harte welkom.

De zangcommissie

Agenda t/m 12 juni 2019

- 04 mei** Inzameling rommelmarkt bij de kerk tussen 8.30 en 10.30 uur
- 07 mei** Bijbelkring. Afsluiting met maaltijd om 18.00 uur
- 08 mei** Verg. van het Consistorie, aanvang 19.45 uur
- 08 mei** Reisje seniorencontact. Vertrek 13.00 uur bij Regenboogkerk. Terug ± 20.30 uur
- 11 mei** Kerkenraadsdag in de Herv. kerk van Windesheim te Zwolle
- 11 mei** ZWO-plantenmarkt, 10.00-15.00 uur, Grote Kerk
- 13 mei** Zusterkring, 19.30 uur. Afsluiting seizoen
- 14 mei** Vergadering van de Algemene Kerkenraad, aanvang 19.00 uur in GHK
- 14 mei** Verg. van de 4-Moderamina, 20.00 uur in GHK
- 15 mei** Verg. College van kerkrentmeesters, 20.00 uur
- 22 mei** Verg. Grote kerkenraad, aanvang 19.45 uur
- 28 mei** Verg. van het Duo-Moderamen, 20.00 uur in RBK
- 01 juni** Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30 uur bij de kerk
- 05 juni** Verg. van het Consistorie, aanvang 19.45 uur
- 05 juni** Verg. van de Wijkdiaconie, aanvang 19.30 uur
- 12 juni** Verg. Kleine kerkenraad, 19.45 uur in **ZUUK!**

Bijbelleesrooster

Zo	05 mei	Hoogl. 2:8-15	Samenkomst
Ma	06 mei.	Hoogl. 2:16-3:5	Zoeken
Di	07 mei	Hoogl. 3:6-11	Bewondering
Wo	08 mei	Hoogl. 4:1-11	Lichaamstaal
Do	09 mei	Hoogl. 4:12-5:1	Paradijs...
Vr	10 mei	Hoogl. 5:2-8	Aangeraakt
Za	11 mei	Hoogl. 5:9-6:3	De ware
Zo	12 mei	Psalm 148	Collectieve lof
Ma	13 mei	Hoogl. 6:4-12	Stralen
Di	14 mei	Hoogl. 7:1-6	Knap
Wo	15 mei	Hoogl. 7:7-8:4	Genieten van elkaar
Do	16 mei	Hoogl. 8:5-14	De kracht van liefde
Vr	17 mei	Psalm 64	Verbaal geweld
Za	18 mei.	Jak. 1:1-18	Verankerd geloof
Zo	19 mei	Jak. 1:19-27	Woorden en daden
Ma	20 mei	Jak. 2:1-13	Wet gelijke behandeling
Di	21 mei	Jak. 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
Wo	22 mei	Jak. 3:1-12	Houd je tong in toom
Do	23 mei	Jak. 3:13-18	Wijsheid
Vr	24 mei	Jak. 4:1-10	Wie is jouw vriend?
Za	25 mei	Jak. 4:11-17	Let op je woorden
Zo	26 mei	Jak. 5:1-6	Rijk-dom
Ma	27 mei	Jak. 5:7-12	Geduld
Di	28 mei	Jak. 5:13-20	Help bidden: bidden helpt
Wo	29 mei	Hand. 1:1-8	Verbondenheid
Do	30 mei	Hand. 1:9-14	Vurig en eensgezind
Vr	31 mei	Hand. 1:15-26	Lotgeval
Za	01 juni	Psalm 120	Ontheemd
Zo	02 juni	Spr. 6:20-35	Vreemdgaan? Gevaar!
Ma	03 juni	Spr. 7:1-27	Laat je niet verleiden
Di	04 juni	Spr. 8:1-11	Filosofie is...
Wo	05 juni	Spr. 8:12-21	...liefde voor de wijsheid
Do	06 juni	Spr. 8:22-36	Scheppingsverhaal
Vr	07 juni	Spr. 9:1-18	Wijsheid duurt 't langst
Za	08 juni	Psalm 117	Kort maar krachtig

Rooster kinderoppas

(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670)

05 mei	Bianca Reurink, Klazina & Lisa Reurink & Lynn Kieskamp
12 mei	Karin Smit, Ilona Hendriks, Tessa Blok & Maureen Binnendijk
19 mei	Alie Niemeijer, Ans Visser, Diederick Overeem & Imitha Sneller
26 mei	Suzanne Kieskamp, Marisca Berghorst, Rianka Kiezebrink & Esther Draaijer
02 juni	Jolien Sloog, Kirsten van Ee, Keisha en Imitha Sneller
09 juni	Jeannet Sneller, Maaike Gernaat, Maureen Binnendijk & Isa Knippenberg
16 juni	Esther Groeneveld, Froukje de Lange, Lisa Reurink & Lynn Kieskamp

Ledenmutaties

(bijgewerkt tot en met 18 april 2019)

Gedoopt

31 maart 2019

Marijn de Weerd, zoon van het echtpaar
W. de Weerd-van Zeist, Eikelkamp 32, 8162 ZJ Epe

Glenn Ouwerkerk, zoon van het echtpaar
S. Ouwerkerk-Schotte Werlerweg 28, 8161 RG Epe

Sem Bouman, zoon van het echtpaar A.P. Bouman-
Pannekoek, Ganskamer 38, 8162 JG Epe

Ingekomen

Dhr. R. van Wageningen,
Gazenmaker 54, 8162 TB Epe

Verhuisd

Dhr. J. van Putten
van Roggestraat 1, 8162 WW Epe
naar Sint Antonieweg 6-B (K 2.15), 8161 CG Epe
Fam. J. Pannekoek-Bijsterbosch, met dochter
Rachaël en zoon Jonathan
van Willem Dreeslaan 183, 8161 ZW Epe
naar Glazenmaker 6, 8162 TB Epe
Dhr. H. van Tongeren
van Tongerenseweg-Zuid 155, 8162 Sb Epe
naar Alb. Schweitzerlaan 24, 8162 DS Epe
Dhr. H. Lokhorst
van Tongerenseweg 74, 8162 TP Epe
naar hoofdstraat 37-N, 8162 AB Epe
Dhr. D.A. Logtenberg
van Maatkampstraat 18, 8162 WX Epe
naar Alb. Schweitzerlaan 25 (K-222), 8162 DS Epe

Uitgeschreven

Mevr. E.E. Keizer
Schotweg 10, 8162 GM Epe
Mevr. I. Hulleman
Eikelkamp 69, 8162 ZK Epe

Overleden

24 maart 2019 Dhr. K.R. Frenz
gewoond hebbend Alb. Schweitzerlaan 25 (K-206),
8162 DS Epe
07 april 2019 Mevr. M.H.W. van Norel-Hagen
gewoond hebbend Europalaan 113, 8161 ZJ Epe

Jubilea

25 jaar

9 juni 2019

Echtpaar Van der Heijden-Konijnenberg
Sporlaan 7, 8162 BP Epe

Van harte gefeliciteerd!

Goede Herderklank

Bedankt!

Ook langs deze weg een dankwoord aan Rianne Beumer, die in de maand maart tijdens mijn ziekte en ziekenhuisopname de Goede Herderklank toch nog op tijd bij de drukker wist te krijgen. Bedankt voor je geweldige inzet en inventiviteit!

Nooit had ik kunnen vermoeden, dat een vrij resistente bacterie een menselijk lichaam zo kan slopen. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op. Rianne, alsmede Adrie, nogmaals hartelijk dank!
Piet Pronk (red.)

Het volgende nummer verschijnt
13 juni 2019, kopij liefst per e-mail naar
redactieghk@gmail.com
t/m 4 juni 2019 (uiterlijk)

bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.

De hierna volgende verschijningsdata zijn:
25 juli en 12 september 2019
Uiterste kopijdata hierbij: 16 juli en 3 sept. 2019

Let op:

● Het komt nog regelmatig voor, dat kopij na de uiterste kopijdatum binnenkomt bij de redactie. Dan kunnen wij e.e.a. niet plaatsen.
Wilt u hiermee terdege rekening houden? De data staan altijd drie maanden vooruit vermeld in een kader, zoals bovenstaand.

● Helaas komt het ook voor, dat men een e-mailadres van de website gebruikt. Dan komt de kopij niet bij de redactie aan.

Het e-mailadres van de Goede Herderklank luidt:
redactieghk@gmail.com

Varia

Uitnodiging PCOB afd. Epe, Emst en Oene

De PCOB wil haar winterseizoen 2018 / 2019 op de gebruikelijke wijze afsluiten, dit doen we op woensdagmorgen 15 mei met een kopje koffie of thee en een gebakje bij de 'Middenstip' te Epe. Ook een sapje of iets sterkers zal niet ontbreken.

Het is ieder jaar altijd weer een gezellige ontmoetingsochtend. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, gewoon gezellig binnenlopen en aanschuiven; indien het weer het toelaat gaan we buiten zitten. Aanvang 10.00 uur. We hopen velen van u daar te mogen begroeten!

Het bestuur

Muziek voor San Lucas

Op 6 januari jl. heeft Laura van Essen in de Sionskerk verteld over haar werkzaamheden voor Stichting San Lucas in Peru. Onder meer vertelde ze over een muziekgroepje dat ze heeft opgericht en dat ze begeleidt. In het groepje maken kinderen/jongeren muziek vanuit verschillende achtergronden. Muziek verbindt.

De diaconie heeft San Lucas ook voor 2019 als diaconiedoel. Om hier extra aandacht aan te geven wil de diaconie meer activiteiten ontwikkelen. Met Laura is afgesproken dat we een inzameling gaan houden in Epe van muziekinstrumenten die zij in Peru weer kan gebruiken. Heeft u voor San Lucas een muziekinstrument dat u niet meer gebruikt, maar wat verder nog goed is? Wilt u deze wel weggeven, meldt dit dan bij: diaconie@sionskerk.nl of telefoon (0578) 690364. U zult begrijpen dat het moet gaan om handzame instrumenten, dat wil zeggen die gemakkelijk vervoerd kunnen worden naar Peru (dus geen piano of tuba; ook zijn er al voldoende blokfluiten) Hartelijke groet, Henk-Jan van Noorel (diaconie Sionskerk)



Pastoraal Diaconaal Centrum (PDC)

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

- Een christelijke leefgemeenschap
 - Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
 - Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
 - Advies m.b.t. nazorg
 - Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente
- In PDC de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door zo'n 200 vrijwilligers en een kleine staf van professionals. U kunt meer informatie vinden op www.pdcdeherberg.nl

Wat doe je als je:

- geen maandverband hebt, of geen geld daarvoor?
- niet weet wat er elke maand in je lijf gebeurt?
- als onrein wordt gezien tijdens je menstruatie?
- niet naar school of werk kunt als je ongesteld bent?

Dit zijn vragen die we ons nauwelijks voor kunnen stellen. Sinds de opening van Het Naaiproject in Heerde, waar we uitwasbaar maandverband maken voor vrouwen in India, horen we niet anders dan dat vrouwen hier nog nooit over na hadden gedacht. We zijn zo gewend aan de beschikbaarheid van maandverband dat je niet nadenkt over hoe het zou zijn als je dat niet hebt.

Maar het feit is dat slechts 12% van de menstruerende vrouwen in India beschikt over wegwerpmaandverband. De overgrote meerderheid gebruikt oude lappen, stukjes stof, gedroogde bladeren of een krant. Deze onhygiënische praktijken kunnen grote consequenties hebben voor de gezondheid van de vrouw. Een gebrek aan kennis over menstruatie heeft niet alleen fysieke gevolgen maar ook psychische en mentale gevolgen. Meisjes hebben onder andere last van depressie, stress en een laag zelfbeeld. Zo'n 66% van de meisjes weet niks over ongesteld zijn vóór hun eerste menstruatie. Na de eerste menstruatie stopt 23% van de meisjes met school. Het grootste deel van de meisjes mist maandelijks 5 dagen school.

Afgelopen 8 maart hebben we daarom Het Naaiproject geopend. We maken daar kits met uitwasbaar maandverband. Dit ziet er niet steriel uit en er zit geen traditioneel wit maandverband in. De patronen en kleuren maken het niet alleen mooi, maar helpen ook om vlekken te camoufleren. Elke kit bevat: 2 waterproof beschermhoesjes, 8 absorberende inleggers, een washandje, 2 ziploc zakjes voor 'de was' opbergen, zeep en een kaartje voor instructie en bijhouden van de cyclus.

Het is zó leuk om te zien hoe allerlei vrouwen wekelijks enthousiast aan het werk zijn en om bekende gezichten uit de kerk te zien. Onze materialen vliegen erdoorheen omdat veel vrouwen ook stoffen meenemen om thuis verder te werken.

Vind je het leuk om ook eens langs te komen? Je bent welkom! Je hoeft niet te kunnen naaien om toch te kunnen helpen. www.hetnaaiproject.nl



Confessionele Kring, regio Apeldoorn

Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn D.V. woensdagavond 15 mei 2019, over het onderwerp: *'Het werk van Trans World Radio en de vervolgte kerk'*. Een boeiend relaas n.a.v. diverse



ervaringen in Pakistan en andere verre reizen'. Spreker: Matthea Vrij (zie foto) projectconsultant bij Trans World Radio
Locatie: De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn
Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie/thee. De toegang is vrij.

Amnesty International afd. Epe

Vooraf in de maand mei, waarin we in Nederland onze eigen vrijheid vieren, realiseren we ons weer extra hoe belangrijk vrijheid is: de vrijheid om te zijn wie je bent en de vrijheid om voor je mening uit te komen. Daarom heeft de Amnestygroep Epe ook in mei weer twee schrijfacties voor u klaarliggen in de kerk. Want vrijheid is niet voor iedereen weggelegd.



De eerste schrijfactie gaat naar de **Vietnam**, waar de activist Huynh Truong Ca vijfeneenhalf jaar onder zware omstandigheden vastzit. Hij moest de gevangenis in omdat hij wilde deelnemen aan een vreedzame demonstratie en kritiek had op de regering. Hij lijdt aan een longziekte, heeft maagproblemen, hoge bloeddruk en diabetes. In de gevangenis krijgt hij niet de medische zorg die hij nodig heeft. Afgelopen maart werd hij bovendien overgebracht naar een gevangenis 250 kilometer bij zijn familie vandaan. Het is voor zijn familie bijna onmogelijk hem te bezoeken en zijn medicijnen te brengen. In de schrijfkartaat vraagt u om zijn onmiddellijke vrijlating.

De tweede schrijfactie gaat naar **Equatoriaal-Guinea**, waar de politie jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto zonder duidelijke reden heeft gearresteerd. Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij gemarteld: hij werd in elkaar geslagen en aan zijn handen opgehangen. Amnesty maakt zich ernstige zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de gevangenis. Ayeto is lid van een oppositiepartij en verbonden aan een platform dat opkomt voor de rechten van jongeren. Hij werd al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden.

Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken